

Ja, ik wil graag contact

Afknippen en opsturen of afgeven (adres z.o.z.)

Ik wil graag een kennismakingsbezoek

Naam:.....

Adres:.....

PC / Woonplaats:.....

Telefoon:.....

E-mail:.....

ONZE VISIE

Parousia Gouda bestaat uit mensen die met elkaar een geestelijke familie zijn, waarin zonen en dochters van God de Vader vanuit Zijn gepassioneerde liefde voor mensen een liefdevolle open gemeenschap vormen, waarvan Jezus Christus het middelpunt is, om elkaar en onze medemens onder leiding van Zijn Geest van harte te dienen, zodat de cultuur van Gods Koninkrijk steeds meer merkbaar aanwezig is, in ons midden, in Gouda en in de wijde omgeving.

ONZE MISSIE

Als geestelijk gezin van God laten we ons, vanuit een levende relatie met de Here Jezus, leiden door de Heilige Geest om Gods Koninkrijk zichtbaar te maken in Gouda en de wijde omgeving.



EREDIENSTEN

Aula "De Goudse Waarden".
Kanaalstraat 31, Gouda
10:00 uur met kinderprogramma, 0 - 11 jaar

IEDERE ZONDAG K1NG K!DS

Crèche: inloop lokaal 022 om 9:45 uur
Peuters: inloop lokaal 004 om 9:45 uur
Basisschool: inloop gymzalen tijdens dienst

www.parousia.nl



CAMA Evangelische Gemeente
PAROUSIA GOUDA

Welkom bij de CAMA
Evangelische Gemeente

PAROUSIA GOUDA

www.parousia.nl



CAMA Evangelische Gemeente
PAROUSIA GOUDA

Hallo, dit zijn wij ...

Wij zijn de "CAMA Evangelische Gemeente Parousia Gouda". Een lange naam die om uitleg vraagt.

CAMA staat voor "The Christian and Missionary Alliance". Dit internationale kerk - en zendingsgenootschap is al meer dan honderd jaar oud en wil graag mensen over de hele wereld bereiken. Onze gemeente is een onderdeel van de CAMA Gemeenten in Nederland (CGN). Oh ja, we zijn ook een onderdeel van de ABC Gemeenten (Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten) in Nederland.

Met **EVANGELISCH** wordt bedoeld dat we de Bijbel zien als het Woord van God, norm voor ons geloof en leven. We kennen geen andere geloofsgrondslag of belijdenisgeschriften.



CAMA Evangelische Gemeente PAROUSIA GOUDA

PAROUSIA is een Grieks woord dat regelmatig in de Bijbel voorkomt. Dit betekent letterlijk: komst of aanwezigheid. Wij geloven dat Jezus Christus altijd bij ons is en spoedig zal wederkomen naar deze aarde.

DE SYMBOLEN IN HET LOGO



Het kruis verwijst naar de waarheid dat mensen zonder Jezus verloren gaan. Jezus is gekomen om voor onze zonden te sterven om ons zo te redden. **Jezus Christus is onze Verlosser.**



Het wasvat verwijst naar de waarheid van heiliging, het apart zetten van ons leven voor Jezus en het vol zijn van de Heilige Geest. **Jezus Christus is onze Heiligmaker.**



De oliekan verwijst naar de waarheid van zalving met olie tot genezing voor hen die gebroken zijn naar lichaam en/of geest. **Jezus Christus is onze Geneesheer.**



De kroon verwijst naar de waarheid dat Jezus terugkomt naar deze wereld om te regeren als koning. Het gaat hier om Zijn lichamelijke terugkeer. **Jezus Christus is onze Komende Koning.**



De wereldbol verwijst naar de opdracht die we als gelovigen hebben om de boodschap van Jezus Christus op deze wereld te vertellen.

DE VIJF (GOUDSE) WAARDEN

Onze gemeente functioneert rond vijf waarden: genade, groei, groepen, gaven en geven. Deze zijn essentieel voor het gemeentelven.



1. Genade

Door genade hebben we Christus leren kennen en ontvingen 'gratis' het eeuwige leven.



2. Groei

Geestelijke groei ontstaat door de regelmatige omgang met God in gebed en door het lezen van de bijbel en door het bezoeken van de erediensten en kringen.



3. Groepen

De kringen zijn een essentieel onderdeel van de gemeente.



4. Gaven

Ieder christen heeft tenminste één gave ontvangen die we mogen gebruiken voor de opbouw van de gemeente.



5. Geven

Met 'geven' wordt bedoeld de totale toewijding van ons leven aan de Heer. Dat geldt ook voor onze bezittingen en gel-den.